

Egyptiska eskapader

Försäljning av kulsprutepistol m/45

Det händer att jag någon gång får frågor om "Egyptenaffären". Den är idag nästan helt glömd – några äldre Eskilstunabor minns måhända. I yngre år hörde jag ofta talas om den – inte bara i det dagliga värvet inom FFV – för tiden med våra vänner från Egypten var välkänd av de flesta Eskilstunabor och mötet med de långväga gästerna var ett positivt och trevligt inslag i vår lilla stad. "Egyptenaffären" var en av Gevärsfaktoriets första exportaffärer vilken initierats av tidigare styresmannen för gevärsfaktoret i Eskilstuna, översten - sedermera arméöverdirektören Charles Holmgren. AB Sveaexport engagerades för att initialt svara för uppstarten samt att leverera erforderlig maskinutrustning. Avtalet med Egypten var den 7:de utlandsaffären avseende kpist m/45 samt slöts i oktober 1951.



GF skulle svara för "know how" - uppstart, tillverkningsunderlag, mätutrustning, kontrollverktyg – måttsättning/toleranser.

Ett antal GF anställda skulle svara för uppstarten i den nybyggda fabriken i Port Said – hur många som fick möjligheten att resa har jag idag ingen aning om – några som jag personligen var bekant med var Ivar Söderholm, Sven Lindberg, CG Carnbrand, Olle Norrman och Berndt Österberg.

Olle Norrman (gammal boxare) var fräsare och borrhare på avd. "flygmotor" när jag som lärling i GF verkstadsskola lärde känna honom i början av 1960-talet. Olle berättade gärna om sina eskapader och äventyr för oss lärlingar. Någon som hade

varit med därnere (tror det var Carnbrand) visste berätta att när man vid något tillfälle på besök i Kairo och efter en sen afton skulle gå hem till hotellet blev man omringad av sju st skurkar – kampen förstås såg den givna utgången - 3 GF:are mot 7 från Egyptia land. - Olle, storväxt och med klubbor till nävar ”slog den ene med den andre o. den tredje med den fjärde och så var det bara tre kvar”. - ”Dom tar vi också sa Olle”, lämnades 7 st. blodiga individer på valplatsen.

Som tidigare sagts – egyptierna var synnerligen populära – många band knöts, välkommandet var stort – och tårar fälldes vid avresorna av både gäster och lokalbefolkning -



Mycket lyckliga över att få åka hem verkade denna egyptiska kvintett, som för sin avresa om några dagar polleterade på måndagsförmiddagen vid Eskilstuna Central. De tillhör den grupp vapentekniker som i Eskilstuna praktiserat vid bl.a. Gevärsfaktoriet. Fr.v. sittande: Ahmed Gamal och Aki Helmy Bakom dem fr.v. Ezzeddin Heykal, Helmy Ahmed och Moustafa Badr

för många fanns också känslan och längtan efter nära och kära och efter ett älskat hemland.

Ringar skulle växlas, kärleken skulle blomma – Berndt Österbergs dotter Inger skulle komma att "äktas" en av egyptierna - nedan Heliopolis Magazine från September 1953 (den lokala förortstidningen) med reportage från en dansuppvisning där Inger Österberg (Mlle Enger Osterberg) dansar med egyptiern Michael El-Dabh.



Bilden visar också Egyptiska Eskapader (AB Ljungmans Tjänstemannablad, vilken redogör för den 2:a Egyptenaffären med ag m/IGAB) samt de första exportbroschyrerna från GF.

Affären med kpisten hade väl hanterats i "viss" lönnedom och skulle också resultera i en hel del frågor och tidningsartiklar – "Det är ett dåligt försvar för en sjuk sak att säga att om inte vi levererat en vapenfabrik till Egypten så hade andra stater gjort

det, sade professor Hugo Osvald Folkpartiet då han gick i svaromål mot statsministern”.

Känner vi igen resonemanget i sista stycket! Jaa – med rätt eller fel så har jag själv (med 40 år inom svensk försvarsindustri) nog resonerat på detta sättet!

CG