

# En Frihetskämpes vapen

Antonio Maceo är en av Cubas frihetskämpar som kämpade för Cubas självständighet. Revolten blev inledningen till det blodiga 10-års krig som varade mellan 1868-1878. Cuba offrade 250 000-350 000 människor av en befolkning på 1,5 milj. i frihetskriget.

Antonio föddes 1845 i Majaguabo, San Luis, Oriente Province. Redan 1864 går Antonio med i en revolutionsgrupp för Cuba mot Spanien. Antonio gifter sig och får två döttrar. Den Spanska regeringen höjer skatterna till det dubbla. Måttet är rågat Antonios pappa och flera av hans bröder går med i kampen för Cubas frihet.

Spanska trupper trodde striderna skulle bli lätta. Motståndet bestod ju endast av mulatter, slavar och inhemsk befolkning. Men de möttes av Antonio Maceo, nu general och kapabel att leda en arme med styrka och precision.

Vid ett militärt möte 1878 den 15 mars träffades general Martinez och andra spanska representanter generalen Antonio Maceo med sina kubanska officerare. Här erbjuds Antonio Maceo en summa pengar ifall han accepterar att gå med på en pakt. Antonio Maceo säger då:

”Tror du att en man som slåss för sina principer och har en hög aktning för sin värdighet och anseende kan sälja sig själv, när det fortfarande finns en chans att rädda sina principer med att dö eller försöka anfälla dem innan han förnedrar sig själv? Män som slåss bara för frihet skulle hellre kämpa med sina gevär än underkasta sig.”

Antonio Maceo förlorade många anhöriga i striderna bl.a. sin far och flera av hans bröder och även hans två små döttrar omkom i striderna. Den 7 augusti 1896 överrumplades Antonio Maceo och hans män av spanska regeringstrupper varvid Maceo dödades. Denna dag är sedan dess en helgdag i Cuba.

Antonio Maceo var känd för att vara en rättvis ledare. Han behandlade sina män med respekt och var en högt uppskattad ledare för frihetskämparna. Hans ledaregenskaper har blivit legendariska. Antonio Maceo varken drack eller rökte och var mycket nog med renligheten. Han var också en mycket duktig ryttare viken gav honom namnet ”Centarven”.



En svensk guldgrävare i Costa Rica kände Antonio Maceo och fick en avskedsgåva efter honom, en Winchester 1873 cal. 38. En släkting till den svenska guldgrävaren, Eva Wilsson i England skänkte år 1998 detta vapen till Vapentekniska museet i Eskilstuna.

Kristina Gustafsson

Källor: [historyofcuba.com](http://historyofcuba.com)