

Visste du detta om Skarpskyttarna

Del 1

- Visste du att... Frivilliga Skarpskytte-korps har i åtskilliga av rikets orter bildat sig, för att genom målskjutning och andra vapenövningar bereda sig att i krig kunna deltaga i rikets försvar. Dessa föreningar hade dock rättighet att själva bestämma det område, inom vilket de åtaga sig tjänsteplikt; få själva välja sitt befäl.
- Visste du att... 1864 bestod den stående, värvade och indelta armens styrka av 29 933 man.
De frivilliga skarpskytteföreningarna bestod 1867 av ca 41 000 man.
- Visste du att... Eskilstuna och Carl Gustafs stads frivilliga skarpskytteförening
Avlossade år 1901 på 100 meters avstånd 200 skott
 200 meters avstånd 15000 skott
 300 meters avstånd 18750 skott
 kammarskjutning 1400 skott
De avlossade skarpa skotten fördelas på 228 medlemmar.
- Visste du att... Knut Tersmeden (gift med Johan Svengrens dotter) flyttade från Eskilstuna till Stockholm och blev en av Stockholms mest kända människor och bland de mest kända inom tidningsvärlden.
Vid hans begravning år 1903 paraderade uniformsklädda Skarpskyttar från Eskilstuna och bildade hedersvakt kring kistan, som innehöll stoftet av en av deras gamla kompanichefer.
- Visste du att... Eskilstuna och Carl Gustafs stads frivilliga skarpskytteförening hade:
Aktiva medlemmar år 1862 76 medlemmar
 1863 156 medlemmar
 1864 219 medlemmar
 1865 299 medlemmar
Stadens invånarantal var vid denna tid ca 5000.
- Visste du att... Födelsen för Skarpskytterörelsen i Södermanlands län skedde i Eskilstuna den 28 december 1860. Kapten C.L. Fries och ett större antal personer beslutade att bilda Eskilstuna och Carl Gustafs Stads skarpskytteförening. Den 3 februari 1861 bildas Nyköpings Skarpskytteförning.

Roland Gustafsson

Källor: Män i vapen till Södermanlands försvar Jon Villskog
Eskilstuna skyttet genom tiderna
En västgöte kommer till Eskilstuna del 1 Knut Hilding Källen
Skytteväsendet i Sverige Wahlquist
Handbok I de Trenne vapens TAKTIK A.G. Örn