

Gustaf Blix – styresman vid Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori



Överstelöjtnant Gustaf Blix – styresman vid Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori 1869 - 1890.

Ur Gevärsfaktoriets annaler kan läsas:

” - Gustaf Blix föddes 1837 – son till kapten Carl Fredrik Blix och hans hustru Matilda Wilhelmina Lejonanker. Blix var Artilleristabsofficer i Kongl. Göta Artilleri Regemente – och som yngste kapten i regementet med löjtnants lön kommenderad som

arbets- och besiktningsofficer vid Gevärsfaktoriet och den 1 jan. 1869 som kapten utsedd utsedd till styresman. Han fullföljde omorganisationen av faktoriet och fortsatte tillverkningen av de nya gevären m/1867. Verkstadsbyggnaderna moderniserades och tillökades. Sålunda försågs stora verkstadshuset med två trevåningsflyglar (1871 – 1872) som sträckte sig till ungefär hälften av dess nuvarande längd. En del gamla hus efter Hamngatan revs, medan några ombyggdes till bostäder för tjänstemän och arbetare.

En av de viktigaste uppgifterna var utprovning av lämpligt material till gevärspipor och system. Tidigare hade man av välljärn smitt rörämnen till pipor. Degelstål som massiva ämnen hade provats men visade sig för dyrt. Prov med Béssemerstål visade sig lovande och efter grundliga prov beställdes 30000 hålade stålämnen från Fagersta vilka levererades under 1873. Gustaf Blix ingick äktenskap med Sofia Lovisa Schenström år 1872. 1890 tog Blix avsked som styresman. Han flyttade till Stockholm, därefter till Östuna i Valskog där han bodde till sin död 1909. Blix är begravd på Björkskogs kyrkogård. Blix beskrivs av dem som kände honom som en försynt och fin man, rätt litet till växten och krutstänkt i ansiktet. Var mycket intresserad av stadens industri – ledamot av kyrkorådet. Styrelseledamot och delägare i Järnbolaget. ”

Gustaf Blix ansågs som en mycket duglig styresman med omvitnat ett stort intresse och omsorg om sina underställda och som någon lär ha sagt i samtiden – ”Blix gjorde vad han kunde” och ett exempel är när han den 3/2 1877 till GFTM (Generalfälttygmästaren) anmäler att faktoriarbetaren Almqvist, född 1803 och anställd 1818 samt förtjänstfullt arbetat vid faktoriet i 59 år samt alltid visat nit och redlighet och nu vid 74 års ålder inte längre är så arbetsför att han kan försörja om han

lämnar faktoriet bör beredas möjlighet att kostnadsfritt bo kvar i fabriks bostad samt få behålla sin anställning vid fabriken där han kan sysselsättas med lindrigare arbete. 1869 erhöll Almqvist medalj för lång och trogen tjänst,.....och GFTM biföll Styresmannens framställning den 6/2 eller med vändande post!

Den 1/12 1877 tillerkänns Kapten Gustaf Blix "Filadelfiamedaljen" som vid världsutställningen i Filadelfia 1876 tilldelades för "Gevär i Krigsbruk".



Claes-Göran Ros

20241010